



Leontiné Nongpanga

Ik werd thuis in Zorgho opgevoed door mijn vader en moeder. Als tiener heb ik leren kappen in de kapsalon van mijn tante. Ik wilde mij verder bekwamen in het vak van kapster.

Daarvoor moet je het examen voor het Beroepscertificaat behalen. De kapperspraktijk beheerste ik wel, maar de theoretische vakken in de beroepsopleiding ( **Certificat *Qualité Professionnelle*** ) voor kapster en cosmetische handelingen waren voor mij onhaalbaar. Gelukkig kon ik 's-avonds de basiscursussen, na het kapperswerk bij mijn tante, volgen bij de avondschool van Nabasnoogo. Na het diploma te hebben behaald kon ik mij inschrijven als kandidaat voor het certificaat van kapster. Deze heb ik met goed gevolg behaald. Als professioneel kapster heb ik nu een eigen salon in Zorgho.

Ik ben nu 35 jaar, getrouwd en moeder van 4 kinderen. Door de gevolgde opleidingen begrijp ik mijn kinderen ook in hun schoolactiviteiten. Ik kan ze volgen en helpen met hun resultaten. Ik begrijp ook de moeilijkheden die ze krijgen.

Mijn ideaal is om mijn kapsalon te gaan uitbreiden en om het Brevet de Qualification Professionnelle (BQP) te behalen. Door deze opleiding te volgen kan ik later andere meisjes en vrouwen, die geïnteresseerd zijn in het beroep van kapster, op een professionele manier opleiden.

Wat het belang van het project voor mezelf betreft, kan ik u nogmaals zeggen dat ik dankzij de avondcursussen mijn eerste diploma in mijn beroep heb kunnen behalen.

Ik weet dat veel jonge mensen zoals ik ook een leven willen leiden met meer kwaliteit dan onze ouders. Op de avondschool had ik ook veel contact met de andere leerlingen die hun CQP in andere opleidingen zoals metaalbewerking en metselwerk hebben gehaald. Het scheidt een band om op latere leeftijd alsnog te leren lezen en schrijven.

Om de activiteiten beter te organiseren, zou ik graag zien dat Nabasnoogo avondklassen opent voor het middelbaar onderwijs. Om bijvoorbeeld het BQP te behalen, is het belangrijk dat we andere cursussen kunnen volgen.