

Interview met oud-Sahelper Henk Janssen

Henk Janssen werd voorzitter van Sahelp in de beginjaren van de stichting en bleef dat enkele tientallen jaren.

Als oud-voorzitter in hart en nieren en nog steeds zeer begaan met de stichting (maar vooral met de mensen in Burkina Faso), stelden wij hem enkele vragen.

Denk jij dat stichtingen als Sahelp nog steeds een rol van betekenis kunnen spelen?

Henk: 'Voor de mensen in Burkina Faso zeker. Sahelp werkt met kleinschalige projecten. De lijntjes zijn kort. En er is direct contact met de mensen daar. Dat merken wij aan hun reacties en aan de vele foto's van wat zij bereikten en konden bewerkstelligen dankzij onze ondersteuning. Ook hun verslagen van de projecten gaven ons een goed inzicht in wat er tot stand kwam. Zij waren blij met en trots op hun mogelijkheden en de prestaties die zij hierdoor konden leveren.'



Maar of wij vandaag de dag als 'goede-doelen-stichting' een rol van betekenis kunnen spelen in ons eigen land, is een vraag die echt moeilijk te beantwoorden is. Goede doelen zijn op dit moment niet erg 'sexy'; uitzonderingen daargelaten. Het is moeilijk jonge mensen enthousiast te krijgen voor deze activiteiten. Ik heb eigenlijk geen goed antwoord op die vraag'.

Hoe kijk jij terug op de tijd dat je voorzitter was?

Henk: 'Ik vond en vind het belangrijk hiermee bezig te zijn. Ik was toen nog actief in het bedrijfsleven, waar je probeerde de beste resultaten te bereiken voor je bedrijf. Maar ik vond ook dat je met diezelfde inzet actief moest zijn voor mensen die jouw ondersteuning hard nodig hadden.'

Ik vond het een waardevolle en zinvolle tijd. We hadden een goede groep mensen. Er was continuïteit. Je wist wat je aan elkaar had en wat er moest gebeuren. En we hebben daadwerkelijk verbeteringen bereikt voor de mensen daar. En wat ook heel belangrijk was: we zijn altijd integer geweest en open over alles wat we deden en uitgaven. Ik denk dat we daarom nog steeds zo'n goede naam hebben.

Ik kijk echt met heel veel voldoening terug op die tijd'.

Kun je een aantal van de mooiste resultaten noemen uit de tijd dat jij voorzitter was?

Henk: 'Laat ik beginnen met te zeggen, dat het vaak juist kleine dingen zijn die een onuitwisbare indruk en herinnering achterlaten. Neem die keer dat we in een grote loods in Oss goederen aan het inpakken waren voor een transport naar Burkina.



Er liep een wat schuchtere mevrouw rond toen ik zware aambeelden in de vrachtwagen aan het laden was. Ik kwam met haar aan de praat en vertelde haar over Burkina Faso en de mensen daar; en over de stichting Sahelp. Een paar jaar later stond er zomaar zo'n 35.000 gulden op onze rekening; van deze mevrouw. Ik belde haar familie om te bedanken: zij had haar hele nalatenschap geschonken voor de mensen in Burkina.

Toen wij nog goederen van hieruit naar Burkina brachten, was er bij het vertrek altijd een 'BN-er', zoals je dat vandaag de dag noemt, aanwezig. En dan is het toch wel een bijzondere ervaring als je 's morgens in de brievenbus tussen de krant en de reclamefolders ineens een fraaie envelop aantreft met aan de voorkant 'Koninklijk Huis'. Met als inhoud: 'Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus zal aanwezig zijn bij de uitgeleide van het transport met hulpgoederen naar Burkina Faso'.



Enmaals ben ik zelf mee geweest met een transport met hulpgoederen en wij brachten een aantal handnaaimachines naar een naaischool. We kwamen in een klas met dertig meisjes. En dat terwijl wij slechts enkele machines brachten. Maar toch kwamen ze allemaal, stuk voor stuk, met een dankbare blik een hand geven en bedanken. Dan weet je dat het, hoewel het niet veel, althans niet voldoende is, toch helpt. Een druppel op een gloeiende plaat; maar toch: een druppel.

En wat ik ook belangrijk vind, is dat we ons al vanaf het begin gerealiseerd hebben dat we daar geen naaimachines, schrijfmachines etc. moesten brengen die op elektriciteit werken; dat was daar indertijd nog maar op weinig plaatsen.

Die naaimachines en schrijfmachines zijn er zeker gekomen. Maar die moesten wel met handkracht 'aan de praat' gehouden worden.

Samengevat is mijn 'hoogtepunt': we hebben met Sahelp altijd heel zinvolle dingen gedaan.