

Leerling Sanon Marie Paulette Francoise

Tante Albertine kende deze organisatie, die zich bezighield met jongeren die in moeilijke omstandigheden verkeerden. Op dit moment is mijn situatie niet gemakkelijk. Ik woon alleen en mijn ouders zijn overleden. Op de campus wil ik biologische landbouw leren, vooral de tuinbouw. Mijn vader heeft mij een stuk landbouwgrond nagelaten dat ik later wil bewerken om opbrengsten te krijgen. Voor wat betreft de toekomst wil ik na de opleiding CEP, nog meer studeren en tegelijkertijd het naaivak leren, dat lijkt me mooi.



Wordt dit de toekomst van Paulette ?