

Pater Jan Beekman (1936-2021)

Zijn hart lag in Burkina Faso

Toen de Franciscaan pater Jan Beekman in 1995 in Ouagadougou (hoofdstad van Burkina Faso) op straat Valentin Guigma ontmoette, ontstond al snel een vriendschap.

Valentin was een 23 jarige monteur, die op uitnodiging van Jan Beekman een half jaar naar Oss kwam, om zich daar in een garage verder te bekwamen in zijn vak. Waarna Jan met hem mee ging toen hij weer naar zijn Afrikaanse land terug ging.

Jan zou voor één jaar mee gaan. Het was inmiddels 1998. Maar zijn hart lag bij de mensen daar. Hij bleef er en overleed er enkele dagen geleden; 84 jaar oud.

Voordat Valentin naar Nederland kwam, richtte hij de Association Nabasnoogo op. Jan merkte, toen hij in Burkina was, dat hij zich daar aangetrokken voelde tot de organisatie die Valentin had opgezet. Helaas overleed Valentin kort daarna; twee weken voor de geboorte van zijn dochtertje Bianca. Dénise moest hun dochtertje alleen opvoeden.

Jan besloot te blijven en de Association Nabasnoogo voort te zetten en verder uit te bouwen.

Inmiddels hadden de paden van Valentin, in Oss, en Sahelp elkaar gekruist. De samenwerking tussen Sahelp en de Association Nabasnoogo/Jan Beekman was een feit. En zo kon Sahelp een bijdrage leveren aan de vele projecten die Jan met de Association Nabasnoogo tot stand bracht:

- * een naaischool voor kansarme meisjes. Waar inmiddels honderden meisjes een opleiding kregen en leerden naaien, weven en verven. Waar zij ook dagelijks een warme maaltijd kregen. En waar zij een naaimachine mee krijgen na hun opleiding, om een zelfstandig bestaan op te bouwen

- * een avondschool voor volwassenen. Jonge mannen en vrouwen die niet naar school waren geweest en besloten alsnog te leren lezen, schrijven en rekenen, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien

- * een leerlingenfonds, zodat ook kinderen naar school kunnen, waarvan de ouders het schoolgeld en de schoolbenodigdheden niet kunnen betalen. Zowel voor kinderen van de basisschool, het beroepsonderwijs, de lycea en ook enkele studenten aan de universiteit

- * ook voor kleuters kwam er een school en ook daar kregen de kinderen dagelijks een warme maaltijd.

De lijst van projecten die Jan Beekman, gesteund door Pierre Sawadogo, op zette, is nog lang niet volledig. Een onvoorstelbare energie stak hij in deze projecten en vele andere. Hij schreef er meer dan twintig jaar een Maandbrief over voor zijn donateurs en vrienden in Nederland. Waarbij de persoonlijke contacten die hij had met de Burkinabè een grote rol speelden. Niet verbazingwekkend dat de overheid aldaar hem, ter gelegenheid van de viering van de Onafhankelijkheid, een onderscheiding toekende. Waarbij ook de Nederlandse gezant en de honorair consul van Nederland aanwezig waren.

De Stichting Sahelp gedenkt met groot respect en dankbare herinneringen pater Jan Beekman. Wij zullen zijn werk voortzetten.