

Het geven van naailessen is voor mij een begin in de hele opleiding. Ik heb altijd al jonge meisjes willen begeleiden in hun weg naar volwassenheid. Daarbij hoort ook het leren van een vakgerichte specialisatie. Het overbrengen van de vaardigheden van een naaister vind ik echt leuk.

Na een aantal jaren in het Maïa Center te hebben gewerkt werd ik gevraagd om hier directeur te worden. Als directeur neem ik deel aan alle workshops op het gebied van de beroepsopleiding.