

Tijdens een gesprek met een jong meisje vertelde ze mij over het Maïa Centre.

Ik bedacht me dat ik wel naaister wilde worden. Ik heb contact gelegd met een Maia-facilitator die me alles over het naaicentrum vertelde en me naar Bobo vergezelde voor registratie.

Gelukkig was er nog een plaats voor mij als 20 jarige. Bij Maïa heb ik nu geleerd om lendendoekjurken, overhemden, broeken en boubous te naaien. Het heeft me erg geholpen dat de instructeur Dioula sprak, dat maakte het leren voor mij een stuk gemakkelijker. Ik leer nog steeds omdat ik mijn opleiding nog niet geheel heb afgerond. Ik ben van plan om hetgeen ik heb geleerd verder te perfectioneren, zodat men heel tevreden zal zijn over het geleverde werk.

Intussen heb ik al wel een naaimachine van Maïa gekregen, waarmee ik thuis in mijn vrije tijd begonnen ben met naaien. De klanten uit het dorp zoeken mij thuis op.

Als ik binnenkort mijn studie heb afgerond is het mijn droom om een eigen huis te zoeken met een werkplaats om de klanten te kunnen ontvangen en laten zien wat ik kan.

Dankzij de niet praktisch gerichte lessen ben ik veel zelfbewuster geworden en weet ik wat ik wil voor mezelf en voor mijn kinderen.

Regelmatig zie ik de mensen van Maïa in mijn dorp als ze komen voor projecten. Ze vragen mij dan of ik nog nieuws heb over hoe het gaat in het dorp.