

Oprichter/directeur Diarra Zacharie van Association Education Sans Frontières(AESF) Dinderesso

Ik werd gerecruteerd door paters om les te geven op de lagere school. In 1988 kwam ik naar Burkina Faso waar ik op privé lagere scholen heb les gegeven. Hierdoor was ik in staat nog een leerweg te volgen, om op die manier een beroepsexamen af te leggen voor het verkrijgen van het certificaat voor de bevoegdheid in het primair onderwijs.

Door mijn werk als leraar kon ik kosteloos wezen begeleiden, die niet de middelen hadden om zich op school in te schrijven. Na mijn middaglessen, kon ik hen 's avonds bij mij lesgeven. Toen deze groep leerlingen groter werd, heb ik mijn collega's gevraagd zich bij mij aan te sluiten om deze kinderen, die geen enkele ondersteuning hadden, te helpen.

Toen heb ik de AESF(Stichting Onderwijs Zonder Grenzen) opgericht op 12 november 1988. De doelen waren het ondersteunen, onderwijzen en vormen op het gebied van sport, kunst en cultuur, veeteeltonderwijs en biologische landbouw. Dit zonder onderscheid van sexe of religie. De kinderen uit de doelgroep zijn vooral wezen, straatkinderen, kinderen met blinde ouders, kinderen uit zeer arme gezinnen en tenslotte niet of gedeeltelijk geschoolde kinderen.



Nacht doorbrengen onder de brug tussen de rotzooi



Beetje klieren op straat

Een van de grootste uitdagingen was het vinden van opleiders aangezien we werken op basis van vrijwilligheid en u begrijpt dat een baan zonder beloning niet door de mensen wordt gewaardeerd. 'Wie wil werken zonder cadeau?'

Een andere uitdaging is het vinden van technische en financiële partners. Geldschieters hebben vaak geen vertrouwen in stichtingen als de onze en dat komt omdat na financiering er blijkbaar regelmatig geen terugkoppeling plaatsvindt.

De bouw van het huidige onderwijscentrum in Dinderesso is de grootste uitdaging geweest, maar we zijn er in geslaagd het te realiseren. Voor wat betreft de leerlingen is het een uitdaging om hen zodanig te scholen en te vormen, dat elk kind van het centrum een goed en waardig burger van Burkina Faso wordt.

Voor de toekomst zijn onze plannen van het centrum een zodanig voorbeeld te maken, dat het zijn gelijke niet kent in Burkina Faso, een centrum waar het goed toeven is vanwege de oprechte mensen die zich daar bevinden, en dat ieder kind een goed voorbeeld is voor de Burkinabè. We willen graag burgerzin creëren op het centrum, zodat elke oud-leerling een vaderlandslievend persoon is, een werker en een goed medewerker voor de ontwikkeling van de stad en het land.