

Ik ben opgegroeid in Bougré in een boeren- en polygame familie. Ik had niet de kans om naar school gestuurd te worden en dat vond ik erg jammer. Ik had een jeugd vriendin die wel naar school kon gaan en die nu lerares is. Door naar school te gaan had ook een ambtenaar kunnen zijn vandaag, maar helaas is dat niet gebeurd !

In plaats daarvan moest ik mijn moeder in het huishouden helpen om zodoende te leren hoe ik maaltijden moest klaarmaken. Ik woon nu in Zorgmogdo en ben ik huisvrouw in de familie en verkoop daarnaast ook hout.

Ik heb gemerkt dat opleiding de start is naar een beter leven. Mijn ideaal is dan ook om mijn kinderen te zien opgroeien en slagen op school. Ik hoop eerst nog voor hen te zorgen en dat zij later op mijn oude dag ook voor mij kunnen zorgen.

Voor mij is het Bi-songo project heel belangrijk omdat het mijn kinderen de kans geeft zich samen met andere kinderen voor te bereiden op school. Ook stelt het project mij, net als alle andere vrouwen, in staat onze kinderen op een veilige plaats te houden en zonder gestoord te worden onze dagelijkse werkzaamheden te kunnen doen.

Wat ik wel jammer vind is dat de kinderen niet de gehele dag op school kunnen blijven. Nu stopt het programma om twaalf uur. Als ze tot 5 uur konden blijven, konden we meer werk doen, bijvoorbeeld naar de markten in de buurt gaan om iets te verkopen.

Ook zouden wij graag zien dat de Vereniging Nabasnoogo ons, de vrouwen, kleine financiële leningen zouden kunnen verstrekken om daarmee inkomsten genererende activiteiten te ontwikkelen om later de school van onze kinderen te financieren.