

Oud-leerling Emile Toe

Ik ben opgegroeid bij AESF waar ik veel heb geleerd. Dankzij mijn moeder die een bericht in de kerk hoorde over AESF, kon ik daar beginnen op niveau van groep 3. Daar heb ik ook de basisschool gehaald en CEP gehaald met een certificaat. Meneer Diarra heeft mij aangemeld bij een meubelmaker, bij wie ik ben opgeleid tot meubelmaker-stoffeerder.

Vervolgens heb ik een veeteelt opleiding gehad op de 'straatschool' voor het houden van kippen en varkens. Bij AESF heb ik ook theater gedaan en heb ik geleerd op traditionele instrumenten te spelen. Daarnaast heb ik tuinbouw geleerd. Ik ben nu veelzijdig en maak nu zelfs elektrische broedmachines.



Magazijn met muziekinstrumenten



Kweken van aubergines bij Dinderesso

Met alles wat ik heb geleerd bij AESF verdien ik mijn inkomen. Ik ga vaak naar de campus om mijn 'kleine broertjes en zusjes' te helpen bij de veeteelt. Ik ben ook druk met de meubelmakerij op de campus. Vaak krijg ik kleine opdrachten, zelfs als er werk voor mij is in de stad Bobo Dioulasso. AESF belt me dan op en dan kan ik een beetje bijverdienen. Ik ben dus vaak op de campus van AESF, die mij veel heeft gesteund en die doorgaat om mij te helpen.



Het team van AESF en delegatie van Sahelp

Mijn plan voor de toekomst is om een eigen bedrijf op te zetten. Ik zou het leuk vinden om mijn eigen atelier te openen en daarnaast ook AESF te helpen om tot verder ontwikkeling te komen, want wat ik nu ben is tot stand gekomen dankzij AESF. Meneer Diarra heeft met zijn AESF veel gedaan voor de kwetsbare jongeren in Bobo Dioulasso.