

ASSOCIATION NABASNOOGO

ZORGHO , 20 JANUARI 2019



ASSOCIATION NABASNOOGO

Beste lezers, vrienden, medewerkers, en wie onze Maandbrieven lezen,

Het is mij een groot genoegen deze keer opnieuw ons nieuws te kunnen medelen. Deze keer zal heel mijn brief gewijd zijn aan één feit: de ceremonie rond het opspelden van een eremedaille voor Jan. Dat had plaats op zondag 20 januari in ons Centrum in Zorgho, de zetel van onze Association Nabasnoogo.

Zoals jullie ongetwijfeld begrepen hebben uit mijn eerdere brieven heeft de Overheid van Burkina Faso besloten Jan te eren door hem een onderscheiding toe te kennen tijdens de jaarlijkse viering van Onafkankelijkheid op 11 december. Dat is een feestdag voor heel de natie, en ook een feestelijke gelegenheid haar erkentelijkheid te betuigen aan degenen die door hun activiteiten positief hebben bijgedragen aan de opbouw van ons land en het welzijn van de bevolking. Dit jaar was Jan een van de illustere personen.

Maar op die dag van 11 december kon Jan niet aanwezig zijn om de decoratie in Ziniaré in ontvangst te nemen, zoals voorzien was, omdat hij wat ziek was.



Daarom is 20 januari gekozen als de dag voor de ceremonie van het opspelden van de medaille. Dat werd gedaan door de eerst verantwoordelijke van de Provincie: de Hoge Commissaris van de Provincie Ganzourgou.

De onderscheiding betreft een eremedaille van de plaatselijke collectiviteiten.

Het was druk op die 20 januari! En zij waren aanwezig: alle directeuren en hoofden van provinciale diensten; de burgemeester; de traditionele en religieuze verantwoordelijken; vertegenwoordigers van de andere Associations; de begunstigden van Nabasnoogo en de kinderen van onze kleuterschool Bi-songo.

Ook de genodigden waren aanwezig: de nieuwe officiële afgezant van Nederland in Burkina Faso; de Honorair Consul van Nederland in Burkina Faso; Nederlandse vrienden die in Burkina wonen; en leden van de Association de l'Amicale Burkina – Pays-Bas. En nog veel mensen die vanuit Ouagadougou gekomen waren, zoals een groep meisjes van de Naaischool Bianca Couture.

Het werd een blijfeestelijke dag, maar ook een gelegenheid voor onze Association om te vertellen en te herinneren aan de resultaten die bereikt zijn door de concrete activiteiten en acties die door Jan ondernomen zijn in zijn vruchtbare samenwerking met de mensen in Burkina Faso en door de ondersteuning van Stichtingen en donateurs in Nederland.

Eveneens was die dag een gelegenheid voor ons, Association Nabasnoogo en begunstigden, om eenieder van jullie te bedanken voor jullie bijdragen, op welke manier dan ook, om onze projecten te laten slagen.

Verschillende toespraken markeerden de ceremonie, en werden omlijst door plaatselijke dansgroepen en de vrolijke versjes van de kleuters van de Bi-songo – allemaal in een nieuw speciaal voor deze dag gemaakt T-shirtje.



De burgemeester heette de voornamste gasten en iedereen welkom, en herinnerde eraan hoe terecht het was, dat hij de onderscheiding had voorgesteld. Naderhand, in zijn toespraak, verklaarde hij met genoegen, hoe hij gedurende 9 jaren als verantwoordelijke van onze avondschoole meegewerkt had. Zo kon hij ook getuigen van de vitale en sociale werkzaamheden die Jan persoonlijk ondernam, - steeds in de schaduw, en dat had hij altijd hoog gewaardeerd.

Ook de Hoge Commissaris sprak zijn waardering uit, en spelde de medaille officieel op. Daarna volgden de felicitaties door alle genodigden.

Daarna was het woord aan Jan. In zijn dankwoord benadrukte hij, dat de eer zeker ook ten deel valt aan iedereen met wie hij van begin af aan binnen de Association Nabasnoogo op een positieve manier samenwerkte en nog steeds samenwerkt: “Alleen kun je niets, maar samen kun je veel”.



Ten slotte was het woord aan mij, namens de Association Nabasnoogo. Ik heb onze dank uitgesproken aan de aanwezige autoriteiten en aan allen die met ons samen werken. Aansluitend heb ik de genodigden begeleid door onze lokalen en hen verteld over onze projecten. Het officiële gedeelte sloten we af met een gezamenlijke maaltijd, die eer deed aan deze speciale dag!

Wat mijzelf betreft, voor mij was het een héél gedenkwaardige dag waarover ik mij verplicht voel jullie te vertellen, en nogmaals mijn dank uit te spreken naar allen die solidair zijn met ons en ons steunen. Een dag onuitwisbaar in de geschiedenis van jullie landgenoot Jan Beekman en in onze geschiedenis van de Association Nabasnoogo.

Leve de solidariteit onder de volken en gemeenschappen!
Leve de broederschap in de wereld!
En vrede voor Burkina Faso, dat momenteel leeft in een vergiftigd en onvoorspelbaar klimaat.

Dank u wel.

Pierre SAWADOGO

Pierre Sawadogo
Assoc. Nabasnoogo
BP 91, Zorgho
Burkina Faso
E-mail: nabasnoogo96@yahoo.fr